

**IN
DE
BOEZEM
VAN
HET
KWAAD**

David Maasbach

David Maasbach

IN DE BOEZEM VAN HET KWAAD

De opkomst en ondergang van satan, gevallen engelen en demonen



Paperback · E-book · Audiobook

indeboezemvanhetkwaad.nl

maasbach.nl/boeken

Copyright © 2020 David Maasbach
Johan Maasbach Wereldzending
1e druk

Bijbelvertaling: The Blessing Bijbel, tenzij anders vermeld

Redactie: Daniëlle Bruin-Maasbach
Geredigeerd: Robert Jan Blom
Tekstcorrecties: Irene van der Heijden
Vormgeving: Melanie Nieuwendam
Omslagontwerp: Andrew J Maasbach

e-book ISBN 9789064422416
Gazon Uitgeverij

Johan Maasbach Wereldzending

www.maasbach.nl

info@maasbach.nl

INHOUD

DE HEMEL

Deel 1

1	— Lucifer, ooit een beschermende cherub	13
2	— Blinde ambitie en Lucifers val	16
3	— God voorzag het kwaad	19
4	— Lucifers plan om Gods troon omver te werpen	23
5	— Hoe kon Lucifer zovelen misleiden?	27
6	— Hoe satan zijn rebelse plannen voortzet	32
7	— Gebrek aan inzicht zou satan de kop kosten	36

DE MENS

Deel 2

8	— Gods plan voor de schepping van de mens	41
9	— Aarde, het nieuwe toneel van oorlog	44
10	— De schepping van Adam en Eva	47
11	— De val van Adam en Eva	51
12	— De uitdaging van satan en Job	54
13	— Jobs getrouwheid aan God	59

DE WERELDHEERSER

Deel 3

14 — Satan, de heerser van deze wereld	63
15 — Satan wil aanbeden worden	69
16 — Satan: prins met eigen godsdiensten en profeten	73
17 — Gevallen engelen eeuwig in duisternis	77
18 — Het legioen van demonen	81
19 — Het werk van boze geesten	84
20 — Gekweld door boze machten	90

DE OVERWINNAAR

Deel 4

21 — De macht van Jezus over satan	95
22 — Bidden en vasten bij het uitdrijven van geesten	99
23 — Obsessie, bezetenheid en jaloezie	102
24 — Verschijningen en manifestaties	110

DE BEVRIJDING

Deel 5

25 — Tovenarij door God streng verboden	115
26 — Hoe herkennen wij boze geesten? (deel 1)	119
27 — Hoe herkennen wij boze geesten? (deel 2)	126
28 — Aan het kwaad zal ooit een einde komen	132
Slotwoord	136
Gebeden	141
Bijlage: Tekstverwijzingen	144

INLEIDING

Het kwaad is een begrip dat iedereen wel kent, maar dat zich moeilijk laat omschrijven. Zoek je in een woordenboek naar de betekenis van het begrip ‘kwaad’, dan geeft dat een tautologie als antwoord: het kwaad staat voor het boze en het boze weer voor het kwaad. Een verdere zoektocht naar het woord ‘kwaad’ leidt tot een veelvoud aan synoniemen: boos, woedend, slecht, ramp, onheil, tegengestelde van goed, enzovoort.

In religieuze kringen staat de duivel symbool voor het kwaad. De duivel is de boze geest die mensen verzoekt en verleidt om slechte dingen te doen. Hij is de kwelgeest die mensen doet lijden. De vroegchristelijke kerk had een sterk realistische opvatting over de duivel en zijn invloed op de wereld. In de literatuur van vroeger wordt vaak gesproken over de wanhopige strijd van heiligen tegen de verleiding van de duivel. Zijn aanvallen worden afgeslagen door het noemen van de naam van Jezus, door het teken van het kruis, gebed of vasten.

Het is echter voor ieder mens nodig te weten dat het kwaad een gruwelijke werkelijkheid is. De boodschap is uiterst belangrijk. Hoewel ik al lange tijd over dit onderwerp spreek, heeft het toch even geduurd voordat ik dit boek moest schrijven. Want zonder

de bovennatuurlijke inzichten die God in de Bijbel geeft, had dit werk over de oorsprong en ondergang van het kwaad nooit tot stand kunnen komen.

In deze thriller volgen we de opkomst en ondergang van satan, gevallen engelen en demonen. De spannende sfeer waarin dit boek is geschreven, houdt de lezer van begin tot eind geboeid en voedt de lezer om het in één adem uit te lezen. De inhoud is voor de niet-christen een waarschuwing om zich te bekeren, en voor de christen een ernstige oproep tot bewogenheid en liefde voor de verloren medemens.

Ik geloof dat Gods zegen op dit boek rust en iedereen zal bedienen die het leest.

David Maasbach

DE HEMEL

1

LUCIFER, OOIT EEN BESCHERMENDE CHERUB

*‘Hoe bestaat het dat een prachtig wezen,
zo intelligent en hoogverheven, zo
van zijn hoge positie viel?’*

Lucifer¹: ooit een heilige, eerlijke en trouwe aartsengel, met het voorrecht om Gods troon te bewaken. Een engel met een groot gezag, die door God vertrouwd werd. En later ... ? Hij werd Gods tegenstander, Gods aartsvijand! We spreken over satan. Ooit een engel als geen andere; nu wordt hij door God en mensen gewantrouwd.

Iemand die misdaden begaat, denkt altijd dat zijn daden nooit zullen worden bestraft. Zelf denkt een crimineel dat zijn plannen zeker zullen slagen. Dat geldt ook voor Lucifer. Ook hij was ervan overtuigd dat hij succes zou hebben. En daarom voelde hij zich in staat te doen wat hij deed. Maar wat gebeurde er dan waardoor deze eerst zo geweldige aartsengel veranderde in de ‘prins van de duisternis’? Hoe bestaat het dat een prachtig wezen,

zo intelligent en hoogverheven, zo van zijn hoge positie viel?

De Bijbel zwijgt niet over deze belangrijke vraag en geeft ons inzicht en een flink aantal details. Wat eraan voorafging ...

Gebaseerd op zijn hoge plaats die God hem in de hemel had toegekend, beschikte Lucifer over autoriteit die, voor zover bekend is, alleen door God Zelf werd overtroffen. Door zijn gezag bleef er voor Lucifer bijna niets verborgen. Als de gezalfde, beschermende cherub regeerde hij als vice-regent op Gods heilige berg, een Bijbelse uitdrukking voor Gods Koninkrijk.

De Bijbel vertelt ons dat Lucifer ooit, in het begin, een eerlijk wezen was. Een speciale door God gemaakte engel. Nog vóórdat God de mensen schiep, bleef Lucifer zuiver en zondigde niet. De geschiedenis beschrijft deze geweldige aartsengel met de volgende woorden:

'U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.'
– Ezechiël 28:15

Lucifer voerde zijn taken eerst foutloos uit. Er was geen enkele andere engel zoals hij, en niemand koesterde enig wantrouwen naar hem. God zei:

'Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende cherub.' – Ezechiël 28:14

Vanaf dat ogenblik was Lucifer gezalfd, een engel die goed was en beschermd.

¹ De naam Lucifer komt uit het Latijn en betekent: lichtbrenger. Satan was ooit een stralende lichtbrenger! In de Nederlandse Bijbelvertalingen wordt hij *morgenster* genoemd, terwijl de Hebreeuwse tekst het woord *belel* hanteert, wat 'stralende' betekent. In de bekende, oude King James vertaling wordt over *Lucifer* gesproken.

2

BLINDE AMBITIE EN LUCIFERS VAL

*‘De waarheid is dat er een sinistere,
angstaanjagende, grote verandering
in zijn karakter plaatsvond.’*

Lucifer was ontzettend mooi. Hij vertegenwoordigde volmaakte schoonheid en perfectie. Daarnaast beschikte hij over een uiterst charmante persoonlijkheid. Aan zijn kleding waren edelstenen gehecht. De Statenvertaling vertelt ons dat er zelfs muziekinstrumenten bij hem waren.¹ Door zijn imponerende verschijning werd Lucifer door de andere hemelbewoners bewonderd.

Helaas is het niet ongewoon dat zij, die erg getalenteerd en knap zijn, een intens verlangen hebben om door anderen bewonderd te worden. Lucifer was geen uitzondering op deze regel! De geschiedenis vertelt dat Lucifer een raar zelfbeeld begon te ontwikkelen. In zijn denken begon hij stukje bij beetje het middelpunt van Gods universum naar zichzelf toe te trekken.

De waarheid is dat er een sinistere, angstaanjagende, grote verandering in zijn karakter plaatsvond. Natuurlijk gaf hij dit zelf niet toe, maar Ezechiël vertelt ons:

‘Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid, u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie. Daarom heb Ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen.’
– Ezechiël 28:17

Lucifer beschikte over unieke gaven en talenten. Hij was buitengewoon intelligent en bezat grote wijsheid en kennis. Daarbij waren zijn intellect en wijsheid bovennatuurlijk; eigenschappen die Lucifer van God gekregen had. Op grond daarvan werden belangrijke geheimen aan hem toevertrouwd. Daardoor had Lucifer een groot inzicht in het mysterie van het universum.

VERBLIND DOOR AMBITIE

Maar Lucifer werd totaal verblind door ambitie. Hij koos ervoor om Gods wijsheid en Zijn wil in diskrediet te brengen. Door dat te doen maakte hij een fatale fout! Wat dacht Lucifer? Waar was hij het niet mee eens? En welke redeneringen liet hij toe in zijn hart?

‘Uzei bij uzelf: Ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van

de samenkomst, ver weg in het noorden. Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste.”

– Jesaja 14:13-14

Lucifer dacht er niet aan dat hij geen grip heeft op het gebied van Gods wil en wijsheid. Want alleen God begrijpt het einde van het begin. ² Als Schepper is alleen God de Rechter van wat eerlijk en goed is. ³ Alleen God weet alles. God is de Allerhoogste en alleen Hij heeft alle macht.

3

GOD VOORZAG HET KWAAD

‘Het kwade zaad kwam op en droeg ten slotte vrucht. Maar het bracht een oogst van ellende.’

Het is niet voor een ieder te begrijpen dat zo'n machtig wezen als Lucifer, met zijn verheven plaats, toch nog hoogmoedig werd. En als gevolg daarvan veranderde zijn persoonlijkheid. Hij wilde nog eens zelf verhoogd worden en deze ambitie obsedeerde hem. Zijn trots resulteerde in rebellie tegen God. Dat gebeurde nadat het voor hem duidelijk werd dat hij nooit Gods troon zou krijgen.

Want God had in Zijn eeuwige plan de hoogste plaats naast Hem *niet* voor Lucifer bestemd, maar voor Jezus Christus! Het was Gods wil dat alleen Zijn Zoon, Jezus Christus, naast Hem op de troon zou zitten.⁴ Lucifer was een gezalfde cherub, een morgenster, een hoge aartsengel. Maar ... hij was en is *niet* Gods Zoon. Lucifer had tevreden moeten zijn met zijn verheven plaats *onder* Christus. Toen Lucifer zich dat realiseerde, spatte zijn

droom als een zeepbel uit elkaar. Dit was ook de oorzaak van zijn grote opstand; de reden waarom hij ging rebelleren.

Toch is Lucifers gedrag niet vreemd. Want wat er met hem gebeurde, gebeurt ook nu met mensen. Ze beginnen zonder problemen, maar dan volgt er trots en hoogmoed. Ook mensen worden gedreven door persoonlijke ambities en zoeken naar verheerlijking. Zij maken dan een grote fout.

REBELLIE

Hoewel God hem alles, maar dan ook alles, gegeven had – behalve Zijn troon – was Lucifer niet tevreden. Hij droomde van een koninklijk universum waarin *hij* de scepter zou zwaaien. Deze droom wakkerde de rusteloze ambitie in hem steeds verder aan. Hij wilde aanbeden worden.

Tot nu toe had Lucifer zijn plichten voortreffelijk en foutloos gedaan. Hij had ook geen enkele reden om dat niet te doen. Maar het moment kwam dat hoogmoed in zijn hart geboren werd. Zijn trots was de broedgrond voor zijn rebellie.

Blijkbaar ondernam hij niets om dit onheilige, vurige verlangen te blussen. Nee, hij gaf het juist alle ruimte om te groeien! Omdat hij het kwade zaad van hoogmoed en trots de kans gaf om wortel te schieten, werd het steeds groter en sterker. Het kwade zaad kwam op en droeg ten slotte vrucht. Maar het bracht een oogst van ellende. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor

iedereen die hem volgde. Alleen God kent de omvang van dit enorme kwaad.⁵

*‘Toen Gods plan tot vervulling kwam,
stonden zelfs alle loyale,
trouwe engelen versted.’*

Lucifer kende God. Daarin verschilde hij van goddelozen die God in het geheel niet kennen. Hij had dus veel inzicht en beschikte over veel vertrouwde informatie, waar andere engelen niets vanaf wisten.

Lucifer wist dus wat hij deed. Zijn opstand was geen impulsieve handeling, maar een doordacht plan. Maar ook een gemeen plan met een nauwkeurig uitgestippelde strategie. Hij dacht dat het daarmee zou lukken om op Gods troon te komen. Om de baas te worden in Gods Koninkrijk.

Dat Lucifers plannen voor een deel lukten, zien we in het volgende hoofdstuk. Ook weten we dat God niet direct volledig afrekende met zijn rebellie. Lucifer voert namelijk nu nog altijd oorlog tegen God. Daarbij strijdt hij tegen allen die bij God horen. Maar ... satans dagen zijn geteld! Openbaring 12:12⁶ zegt ons dat hij *weet* dat hij niet veel tijd meer heeft.

God *doorzag* Lucifer en Hij voorzag het kwaad. God was voorbereid; gereed om dit kwaad te overwinnen! Hij had al een geweldig geheim plan klaar, waarvan Lucifer helemaal niets wist. Maar Hij hield dat geheim voor alle engelen. Ook voor de

gezalfde cherub Lucifer. Lucifers plan was bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Toen Gods plan tot vervulling kwam, stonden zelfs alle loyale, trouwe engelen versted. Zo geweldig groot en ingenieus is onze Schepper!

4

LUCIFERS PLAN OM GODS TROON OMVER TE WERPEN

‘God was en is de Allerhoogste en Hij zal altijd ver boven Lucifer verheven zijn.’

Het was Lucifers taak de hemel te bewaken tegen alles wat de veiligheid in gevaar zou brengen. Maar door zijn opstand vernielde Lucifer het enorme vertrouwen dat hij van God had gekregen. Het gevolg was dat hij de grootste verrader aller tijden werd.

Lucifers macht was – in vergelijking tot de andere machtige hemelse wezens – heel groot. Dat zien we in het Bijbelboek Judas vers 9.⁷ Daar lezen wij dat de geweldige oorlogsengel Michaël geen oordeel over hem wilde uitspreken. Het enige wat hij zei, was: *‘De Here zal je straffen.’* De grote, machtige engel Michaël liet dit dus aan God over. Hieruit blijkt dat Lucifers macht superieur was ten opzichte van de andere engelen.

De vraag is dan: geloofde Lucifer echt dat hij zo machtig was dat

het hem zou lukken om God van Zijn troon te stoten? Geloofde hij echt dat zijn opstand succesvol zou zijn? Antwoorden op deze vragen vinden we in de Bijbel.

God had Zijn schepping volgens een speciaal ontwerp gemaakt. Hij wilde het universum laten regeren door de wezens die Hij had gemaakt. Let op: toen Lucifer rebelleerde tegen God, kwam God niet van Zijn troon af om Zelf met Lucifer te strijden. Hij gaf Zijn engelen de opdracht om dit te doen.

‘Toen brak in de hemel oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd.’ – Openbaring 12:7-8

Gods ontwerp, Zijn plan, weerspiegelt en onthult het gegeven dat Hij Zelf over de schepping regeert. Maar hoe doet Hij dit? Dat heeft God ons laten zien: Hij werkt altijd door een persoon; dus door degenen hiervoor in te zetten die Hij geschapen heeft. De boodschapper die Hij stuurt, kan een engel of een mens zijn. Maar het kan ook Jezus Christus – de God-Man – Zelf zijn.

MACHT VAN LUCIFER VERMINDERDE NIET

De macht van Lucifer verminderde niet door zijn rebellie. God had hem betrokken in de geweldige geheimen van de schepping. De kennis die Lucifer had opgedaan, gebruikte hij in zijn complot om te proberen Gods troon omver te werpen.

In Daniël 10 krijgen we een glimp te zien van de enorme strijd tussen de bovennatuurlijke hemelse wezens in de hemelse gewesten. Het laat ons zien wat er in de onzichtbare wereld om ons heen gebeurt. Dit hoofdstuk in de Bijbel vertelt over een boze geest en een vorst die heerst over het hele Perzische rijk. Het is dus een kwaadaardig wezen van een hoge rangorde uit het rijk van de duisternis. Deze boze macht hield Gods engel Gabriël 21 dagen lang tegen om Gods boodschap over te brengen aan Daniël. Michaël, een van de voornaamste engelen van God, kwam toen helpen. Zo werd de tegenstand gebroken. Gods boodschapper, de engel Gabriël, kon toen zijn missie afmaken.

Dit laat ons zien dat we niet altijd in de gaten hebben hoe sterk een strijd is. Je kunt het misschien *voelen*. Maar je weet niet altijd wat er precies gebeurt. Maar Gods trouwe engelen, die nog altijd in de meerderheid zijn, strijden voor ons. Zij breken de weerstand, soms van legioenen boze geesten. Ze maken de weg vrij, waardoor Gods antwoord ons zal bereiken. Gabriël zei:

‘Wees niet bang, Daniël. Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.’
– Daniël 10:12-13

Diezelfde grote, sterke duivelse tegenstand zien we toen de boze machten het plan uitbroedden om Jezus te verraden. Jezus kon, als Hij het wilde, Zijn hemelse Vader vragen om 12 legioenen engelen te sturen om Hem te bevrijden. ⁸ Maar Hij deed dit niet! We kunnen hierin wel zien hoeveel engelen er nodig waren om die slechte boze, vrome machten te verslaan. Jezus zei toen ze Hem arresteerden:

'Dit is uw moment. De kans van de duivelse macht.' – Lucas 22:53

Lucifer moet zich zeker gevoeld hebben van zijn zaak toen hij opstond tegen God. Hij dacht werkelijk dat hij samen met de engelen, die hij aan zijn kant kreeg, Gods trouwe engelen kon verslaan. Hierdoor was hij ervan overtuigd dat hij God kon onttroonen. Dan kon hij namelijk zelf op de troon zitten, regeren en aanbeden worden. Maar God heeft alle macht! God was en is de Allerhoogste en Hij zal altijd ver boven Lucifer verheven zijn. Hem alleen komt toe alle lof, eer, glorie en heerlijkheid!

5

HOE KON LUCIFER ZO VELEN MISLEIDEN?

‘Satan ontkende de doodstraf die zou intreden als Eva niet naar God luisterde.’

Wat deed Lucifer om de steun van de engelen te winnen? Wat heeft hij hun voorgespiegeld waardoor ze zo’n fatale stap namen? Beloofde hij hun koeien met gouden horens, zodat een derde van de engelen voor Lucifer koos?

Wij kunnen deze vragen beantwoorden, als wij beseffen dat het kwaad altijd een element van *betovering* in zich draagt.⁹ Anders gezegd komt het erop neer dat Lucifer tegen de engelen loog. Hij loog later ook tegen Eva in de hof van Eden. Jezus zegt hierover:

‘Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen.’ – Johannes 8:44

Lucifer geloofde zijn eigen leugens en omarmde de betovering.

Over zijn samenzwering meende hij dat hij aan alles had gedacht. Elke tegenactie zou hij gemakkelijk van zich kunnen afslaan. De voorgenomen coup kon gewoon niet mislukken!

De manier waarop Lucifer de engelen bedroog en misleidde, is dezelfde tactiek die hij gebruikte om Eva om de tuin te leiden. Satan ontkende de doodstraf die zou intreden als Eva niet naar God luisterde. Opmerkelijk is dat Eva zich door satan liet overhalen om van de verboden vrucht van de *boom van de kennis van goed en kwaad* te eten. Maar toen ze later begreep dat ze was misleid en bedrogen, was het te laat!

De *boom van het leven* stond ook midden in de hof. Om te voorkomen dat ze daarvan aten, stuurde God hen weg uit de hof.¹⁰ Want als ze hiervan aten, zouden ze voor altijd in hun zonde blijven leven.

UIT DE HEMEL GEGOOID

Na hun rebellie werden satan en zijn engelen weliswaar uit de hemel gegooid, maar ze raakten hun macht niet kwijt. Engelen zijn onsterfelijk en niet bang voor de dood. Adam en Eva waren dat wel.¹¹ Hierbij moeten we beseffen dat vóór de val van Lucifer en zijn engelen, het kwaad nog nooit de hemel was binnengekomen. Angst voor de gevolgen van de zonde kenden ze blijkbaar niet. Adam en Eva waren gewaarschuwd voor de gevolgen als ze God ongehoorzaam waren. Zij werden bang toen ze beseften dat ze niet geluisterd hadden.

Als we lezen hoe satan Eva verleidde, dan kunnen we aannemen dat Lucifer dezelfde tactiek gebruikte als bij de engelen. Ongetwijfeld heeft hij hun vrijheid voorgespiegeld. Jezus zegt namelijk dat hij vanaf het begin een leugenaar is. Hij zal hun verteld hebben dat ze hun eigen god konden zijn. En dat het tijd werd dat ze zelf bepaalden wat ze wilden. Ze moesten dan wel naar hem luisteren en aan zijn kant staan.

Door de opstand van Lucifer kwamen de engelen in een positie dat ze een kant moesten kiezen. De mens verschilt in dat opzicht niet van de engelen. Beiden zijn blootgesteld aan de verleidingen en misleidingen van satan. Beiden zijn wezens met een door God geschapen vrije wil om te kiezen aan wie ze gehoorzaam willen zijn. ¹¹⁻¹²

Tot op de dag van vandaag weigeren satan en zijn gevallen engelen de nederlaag te accepteren. Ze vechten wanhopig door. De realiteit is dat hun eeuwige ondergang, oordeel en straf al een feit zijn. ¹²

*‘Eén ding voorzag God wat Lucifer
niet kon voorzien: God wist precies
hoe groot de opstand was.’*

Een derde van de engelen koos de zijde van Lucifer. Iedereen moest een keuze maken. Het was een tragische gebeurtenis die zich afspeelde in de hemelse gewesten.

Maar Lucifer had niet *alle* wijsheid. Hij kon niet voorzien wat

er zou gebeuren nadat alle engelen gekozen hadden. Want deze opzettelijke, gerichte, bewuste en voorbereide coup was niet goed genoeg om het succes van satans opstand te garanderen. Als Lucifer geweten had dat twee derde van de engelen voor God koos, zou hij dan misschien een andere beslissing hebben genomen? Zou hij dan zijn opstand hebben gestaakt?

Die vraag kunnen wij niet beantwoorden. Het is in ieder geval duidelijk dat Lucifer de situatie verkeerd inschatte. De meerderheid koos er gelukkig voor om trouw te blijven aan God, de Allerhoogste. En onder aanvoering van de oorlogsengel Michaël, gooiden de gehoorzame, trouwe engelen Lucifer samen met de ongehoorzame, opstandige engelen uit de hemel.

ONBESCHRIJFELIJK GROOT VERDRIET IN GODS HART

We kunnen ons niet voorstellen dat het hele gebeuren God verraste. Dat Hij als het ware *overvallen* werd door alles wat er gebeurde. Nee, God zag de ontwikkeling in het hart van de boze. Hij doorzag zijn opstandige geest. Dat moet een onbeschrijfelijk groot verdriet in Gods hart hebben gebracht. Het lijkt erop dat God met al Zijn wijsheid niets kon doen om de geest van rebellie tegen te houden.

Lucifer koos er bewust voor om zichzelf te verhogen. Ook al werd hij hierdoor ongehoorzaam aan God. Hij wilde aanbeden worden. Hij wilde heersen en op de troon zitten. Lucifer wilde dezelfde macht hebben die God heeft.

Blijkbaar dacht Lucifer dat God zijn rebellie niet in de gaten had. Dat zal hem hebben aangemoedigd om zijn samenzwering en opstand tegen God door te zetten. Hoe het ook zij, in één ding voorzag God wat Lucifer niet kon voorzien: God wist precies hoe groot de opstand was. Hij begreep dat het Zijn Koninkrijk vreselijk zou schudden, schaden en storen. Maar Hij wist ook dat Lucifer niet de meerderheid van de engelen aan zijn kant kreeg. Zo is het ook gegaan! De tegenstander van God werd uit het zadel gelicht. De opstand mislukte. Satan werd met zijn engelen uit de hemel geworpen. De definitieve weg naar de ondergang was gekozen en was onomkeerbaar!

BESTEL UW EXEMPLAAR
VIA DE LINK HIERONDER:

indeboezemvanhetkwaad.nl

IN DE BOEZEM VAN HET KWAAD

De opkomst en ondergang van satan, gevallen engelen en demonen



Paperback · E-book · Audioboek

indeboezemvanhetkwaad.nl